

Mei/Juni 2011

In deze nieuwsbrief leest u weer heel wat verhalen van onze dominees en andere contactpersonen uit Roemenië. Lees wat er met uw geld, materiaal, kleding en voedselpakket gebeurt en hoe blij de Roemenen daarmee zijn!

Winkels met Zeemanspullen

In Roemenie zijn twee winkeltjes opgezet waar gehandicapten kunnen werken. Dominee Peter Makkai en Bram Voorn hebben er één opgezet in Sf. Gheorghe en Inge-José Smelik realiseert een winkel in Moldavië voor volwassen autisten. Restanten van kleding en spullen van Zeeman worden hier verkocht. De winkel dient meerdere doelen: gehandicapten hebben werk, mensen kunnen goedkoop hun spullen kopen en de opbrengst in Sf. Gheorghe gaat naar het Irizhuis, een dagcentrum voor mensen met een beperking. De winkel in Sf. Gheorghe wordt ook wel het Regenboogwinkeltje genoemd. Bram Voorn: "Twee lichamelijk beperkten werken voor de kassa en prijzen de kleding. Twee verstandelijk beperkten zijn in dienst voor de sortering, het strijken en het opvouwen van de kleding. We hebben zes tafels in elkaar gezet en ik heb 22 stangen laten maken waaraan de kleding aan hangers gepresenteerd wordt." Op 9 februari is de winkel geopend door de burgemeester.

Foto: De inrichting van de winkel in Sf. Gheorghe.



Sponsordominee Tibor Nagy uit Kide

We kregen deze bijzondere reactie van een dominee. Hierin staat alles waar het om draait: "Met de voedselpakketten die u ons stuurt, kunnen we vooral de gezinnen met kinderen en zonder inkomsten helpen en natuurlijk een paar oudere mensen. Tijdens de Kerst voelden we dat we iets meer voor de ouderen en zieke mensen moesten doen. Wij bezochten hen, de kinderen zongen kerstliedjes bij hen die niet de kerkdiensten bij kunnen wonen. Deze bezoeken lieten me stilstaan bij de hopeloze situatie waarin deze mensen moeten leven zonder stromend water, toilet, in een klein huis en met slechte medische zorg. Ik weet dat we niet de kracht hebben om hun situatie te veranderen, behalve hen te helpen met voedselpakketten, zoals jullie die sturen. Dit helpt hen in hun dagelijks leven en wat nog belangrijker is, het is een bewijs van christelijk medeleven dat geen grenzen kent. Dit is misschien wel de grootste gift: solidariteit. De financiële ondersteuning voor ons gezin is nog belangrijker dan u zou denken. Een van de nadelen van een kleine gemeente is dat ze nauwelijks een inkomen voor de dominee kan opbrengen en de domineesvrouw kan in ons geval geen baan vinden binnen 30 kilometer. Uw hulp is zo belangrijk voor ons, dat zonder uw bijdrage deze kleine gemeente geen dominee kon hebben. We zijn God erg dankbaar, die door jullie liefde werkt om Zijn prediking hier door te laten gaan."



Voedselactie 2010/2011

	aantal 2009	2010	2011	Aantal	Naar
					verstuurd:
Hilversum	60	75	61	32	Siklod
				32	Havadto
Huizen	50	0	29	32	Vetis
Alphen a/d Rijn	65	49	0		
De Lier	15	13	12	32	Agyagfalva
Monster	50	50	41	32	Micfalau
Gouda	67	68	64	64	Caianu
Capelle a/d IJssel	0	134	120	36	Ramnicu Valcea
				64	Bagara
Nieuwerkerk	50	45	75	50	Agape verpleeghuis
				25	GerTelDienst
Alblasserdam	12	14	15	32	Makfalva
Barendrecht	35	33	28	32	Berea
Rotterdam-noord	60	57	63	32	Vechea
				32	Diaconia
Nieuw Lekkerland	80	130	125	64	Comando
				64	Social Szepmezo Kolhoz
Rotterdam-zuid	30	45	53	50	Szamosdob Doba
Vlaardingen	50	20	36	32	Valea Crissului
Maassluis	50	35	27	32	Magherus
Portugaal	26	28	33	32	Sepsizeentgyorgy
Hoogvliet	60	49	33	32	Fodora
Zwijndrecht	76	82	98	64	Kobor
				32	Arcus
Rozenburg	80	82	71	64	Burkos
Middelharnis	0	0	36	32	Petrinzel/Kispetri
Dordrecht	72	72	72	64	Kide
Soest	43	35	27	32	Ariusd
Ede dankdag	155	125	129	100	Rupea
				29	Vlahita
Amersfoort dankdag	85	85	88	50	Magherus
				38	lasi
Nijkerk	0	88	130	64	Aninoasa
				64	Gaarkeuken Sf. Gheorghe
Tholen	144	100	96	96	Eszteny
Totaal	1415	1514	1562	1562	
winkelacties Capelle	150	0	300		
giften/collectes	6200	6700	?		

Voedselactie

In Capelle aan den IJssel en in Rozenburg zijn winkelacties gehouden. In de PLUS konden klanten voedselpakketten laten vullen.

Foto's uit Rozenburg:



Reactie van dominee Atilla Kelemen uit Cluj: "Heel hartelijk dank voor jullie onuitputtelijke liefde waaruit altijd nieuwe geloofsdaden naar boven komen en die voor ons in hulpgoederen tastbaar worden."

Sponsordominees

"We zijn erg dankbaar dat we in dit jaar weer ondersteuning hebben gekregen. Vele gezinnen zijn geholpen met de voedselpakketten. Dit jaar was erg moeilijk vanwege de financiële crisis. Veel mensen verloren hun werk. Ook wil ik u bedanken voor het geld dat u ons zendt. We gebruiken dit geld voor onze dochter Boroka. Zoals u weet, is ze geestelijk gehandicapt." – *Pataki Levente uit Bagara*

"Bedankt weer voor de financiële ondersteuning. Vooral in de wintermaanden is het een grote steun." – *Pall Zoltan uit Căianu*

"Bedankt voor uw voedselpakketten, ook namens de gemeente. Ook bedank ik u voor uw sponsoring voor mij en mijn familie voor het hele jaar. Gods zegen voor uw werk." – *Levente Kovács-Szabó uit Bükös*



Studenten Theologische Universiteit Cluj

Geachte mensen die ons ondersteunen, met deze brief willen wij, de zesdejaars van het Protestants Theologisch Instituut in Cluj, onze hartelijke dank uitdrukken aan u, voor de broederlijke liefde die u ons bewijst. Zoals u weet, zijn de omstandigheden in Oost-Europa nog steeds moeilijk, ook al is Roemenië nu lid van de EU. De materiële/financiële situatie verandert natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar het is nu zelfs zo, dat de kleine ontwikkeling die er begon te komen, teniet gedaan is door de crisis. In deze omstandigheden zijn wij, theologiestudenten, die allen een verschillende materiële achtergrond hebben, erg blij met elke hulp. Voor ons, als zesdejaars studenten, die dit jaar afstuderen en komend jaar in een gemeente zullen gaan dienen, betekent uw hulp een zekere, goede beginbasis. Een basis, die voor velen voor ons, als deze hulp er niet zou zijn, voor lange tijd er ook niet zou komen, of zich slechts heel langzaam zou ontwikkelen. Daarom ontvangen wij, met een dankbaar hart en u Gods zegen toewensend voor uw leven en verdere werk, de door u geboden hulp aan ons. Tegelijk bidden wij ook, dat deze behulpzaamheid, deze bereidheid van u om andere broeders en zusters te helpen, nooit verloren zal gaan, wetend, dat wie dit voor Christus' minste broeder gedaan heeft, dat voor Hem gedaan heeft. Met dankbaarheid aan God en dank aan u sturen wij u en iedereen die ons steunt van harte deze dankbrief.

Hoogachtend en Gods zegen toewensend,
de zesdejaars studenten van het Protestants Theologisch Instituut

Gereformeerde TelefoonDienst

Een reactie van de Gereformeerde TelefoonDienst in Cluj nadat het transport was aangekomen: "Samen met de andere geadresseerden die rondom de langverwachte vracht hebben gestaan, straalden wij ook van vreugde toen wij de door u gestuurde voedselpakketten en meubels konden overnemen en binnen onze nieuwe, tot nu toe bijna lege kantoorruimte konden plaatsen. Wij zullen het voedsel aan noodlijdende mensen geven die daarvoor naar onze Gereformeerde TelefoonDienst bellen."

Sponsoring van dominees in kleine dorpen fors uitgebreid!

Er zijn op dit moment nog in kleine, arme dorpen veelal jonge predikanten. Hun situatie is slecht, omdat de gemeentes hen nauwelijks kunnen betalen. Wij willen hen gaan helpen en kerken in Nederland enthousiast maken om een dominee te sponsoren. Hiermee wordt de evangelieverkondiging ook in die plaatsen gegarandeerd. Er zal dan een koppeling ontstaan met voedselhulp en ondersteuning van de dominee. De contacten met de gemeentes in Nederland verlopen rechtstreeks met de dominee in Roemenië. Zie vooral ook het stukje van onze sponsordominee Tibor Nagy.

Meer informatie? Mail naar info@sarfath.nl

Inge-José Smelik

Hierbij foto's van een transport dat naar Inge-José Smelik in Strunga ging. Haar reactie was: "Wat een prachtige spullen!!! Héél véél dank."



Kleding

Een serie foto's van gemeenteleden uit Capelle aan den IJssel die samen in de kerk de kleding uitzoeken:



Een dankbare dominee Karoly Kiss:
"Hier kan ik zelfs voor duizend zakken kleding een goede bestemming vinden; er zijn in de buurt een heleboel kleine, arme gemeenten, die zijn er heel blij mee."

Een zigeunergezin in allemaal Sarfathjassen:



Gemeentehuis Magherus

Hier een mooie winterse foto (rechts) van het twee jaar geleden gerenoveerde gemeentehuis van de kerk in Magherus.



Transport

Dit jaar zijn er al weer 4 trailers met hulpgoederen naar Roemenië vertrokken met voedsel, kleding, schoolmeubelen en veel hulp aan een ziekenhuis. In de maand mei volgen er weer 2. **Een transport kost circa 2500 euro.** Onze zorg is op dit moment om onze vervoerskosten te betalen. Stichting Sarfath vraagt u om in de komende tijd iets over te maken om onze hulpverlening voort te zetten.

Stichting Sarfath heeft een nieuwe website:

www.sarfath.nl

Deze is gemoderniseerd en up-to-date gemaakt. De dank gaat uit naar Ard Molenaar, die ons een eind op weg heeft geholpen.

Help ons, zodat wij kunnen helpen.

Gironummer 6318059

Hartelijk dank voor uw hulp, namens Stichting Sarfath,
Margriet van Dam

Stichting Sarfath
Secretariaat: Stoelendans 92, 2907 TE Capelle
a/d IJssel, tel. 010- 4518743, rhordijk@zonnet.nl
www.sarfath.nl
info@sarfath.nl
Postbank nr. 6318059 t.n.v. Stichting Sarfath te Rotterdam.

