

Anders dan anders...

De voedseldozen van Sarfath. U kent ze wel. Dankzij u en vele anderen is het jarenlang mogelijk geweest om de allerarmsten in Roemenië en Moldavië te kunnen voorzien van de basis levensmiddelen welke daar niet te verkrijgen waren of simpelweg niet te betalen waren. Dit jaar willen we het anders aanpakken. Tijden veranderen en daarom moeten we onszelf soms een beetje aanpassen.

Normaal gesproken houden we rond deze tijd een voedselactie. U krijgt van ons een grote stevige doos en we vragen u dan om met ons boodschappenlijstje een voedselpakket bij elkaar te shoppen. Het complete voedselpakket "leverde" u dan in en belandde het uiteindelijk op de plek waar het moest zijn. Dit jaar doen we het anders. Geen voedselpakketten meer, althans niet hier in Nederland. We leggen u graag uit wat we anders willen gaan doen, waarom we dit willen en hoe we het gaan doen. Uiteraard kan dit niet gerealiseerd worden zonder u als onze (toekomstige) donateur.

WAT GAAN WE ANDERS DOEN? EN HOE?

Laten we beginnen met iets wat niet veranderd. Onze doelstelling. Het helpen van gemeentes en haar gemeenteleden van de Hongaars Gereformeerde Kerk in Transsylvanië, Roemenië en Moldavië. Dit is en blijft de kern van ons werk.

De manier waar op dit gebeurt veranderd van vorm. Zoals eerder genoemd stoppen we met het verzamelen van voedselpakketten in Nederland en gaan het voedsel rechtstreeks in de gebieden waar het nodig is kopen. Het verdelen van het voedsel gebeurt lokaal en onder toezicht van coördinatoren. Deze coördinatoren werken zoals gezegd al voor langere tijd samen met Sarfath en zorgen er dan ook voor dat het juiste voedsel bij de mensen die het het hardst nodig hebben terecht komt. Ook leggen zij verantwoording af voor wat betreft de aankopen.

We vertrouwen er op dat dit de juiste manier is om beter hulp te kunnen bieden in tijden waarin het niet altijd even gemakkelijk is.

WAAROM OP DEZE MANIER?

Er zijn een aantal redenen waarom Sarfath op deze manier wil werken. Een daarvan is dat we al geruime tijd vaak de vraag krijgen waarom we niet overstappen van het verzamelen van voedselpakketten naar het inzamelen van geld. Bij Sarfath zijn we altijd bezig met het werven van donateurs. Dit voor zowel materiële zaken zoals kleding, meubels en andere gebruiksvoorwerpen, maar ook zeker op financieel gebied. Desalniettemin heeft deze vraag ons aan het denken gezet. De al maar stijgende transportkosten zorgen voor een enorme jaarlijkse kostenpost en door de Coronacrisis is niet iedereen in staat om het voedsel naar de kerk te komen brengen. We maken dus veel kosten, maar bereiken niet het optimale resultaat. Daarom lijkt het ons een goede oplossing om de levensmiddelen lokaal in te kopen. Dit heeft naast een enorme kostenbesparing ook een aantal voordelen. Er kan beter geanticipeerd worden op de behoeftes van de lokale bevolking, zo is er bijvoorbeeld tijdens het oogstseizoen minder behoefte aan groente, maar wel meer behoefte aan zonnebloemolie. Hier kan dan rekening mee gehouden worden tijdens het inkopen van levensmiddelen. Met het lokaal inkopen van goederen steunen we tegelijkertijd de lokale bevolking. Dit alles heeft ons dit besluit doen nemen.

Als u meer informatie over dit besluit wilt kunt u contact opnemen via info@sarfath.nl.



DE VOEDSELACTIE VAN SARFATH

Ook in 2022 is er weer een voedselactie! Helaas is het nog steeds nodig in Roemenië, ondanks de economische vooruitgang. Die vooruitgang betreft vooral de middengroepen maar de meeste armen blijven arm. Moldavië ligt tegen Roemenië aan en is een van de armste landen van Europa.

Men kijkt dan ook uit naar hulp geboden vanuit Nederland!

Het voedsel wordt lokaal ingekocht en verspreid middels de Hongaars Gereformeerde Kerken in Roemenië.

In deze arme en kleine gemeentes worden de dozen verspreid middels de kerk.

In kleine dorpjes waar veel oudere mensen wonen maar nog wel een kerk is, geeft Sarfath ook steun aan de dominee middels het dominee-adoptie programma. We bieden ook steun aan de Theologische Universiteit in Cluj-Napoca, de grootste stad van de landstreek Transsylvanië, waar men het voedsel gebruikt voor een soort voedselbank voor de armste mensen.

In Moldavië is contact met een aantal christelijke kerken en ook daar gaat voedselsteun heen.



DOET U OOK WEER MEE?

Elk jaar zien de dominees er naar uit om hun arme gemeentelieden en oudere en kwetsbare dorpsgenoten iets extra's te geven. Met iets extra's bedoelen we niet alleen het voedsel, maar u steekt deze mensen ook een hart onder de riem.

Helaas kunnen we niet in de complete voedselbehoefte voorzien. De vraag blijft dan ook groot, en om aan deze vraag te kunnen voldoen hebben we uw hulp hard nodig.

Normaal gesproken zetten we hier een boodschappenlijstje voor het vullen van een voedseldoos. Dit jaar doen we het anders. We vragen uw financiële steun om de allerarmsten in Roemenië en Moldavië te kunnen helpen. We rekenen op uw steun en hopen dit jaar weer veel gemeentes iets extra's te kunnen geven.



Steunt u ons?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer

NL 57 INGB 000 631 8059

t.n.v. 'Stichting Sarfath'
o.v.v. 'Voedselactie'

HARTELIJK DANK!

Stichting Sarfath is een ANBI stichting waardoor alle giften binnen de daarvoor gestelde regels fiscaal aftrekbaar zijn.

GEMAKKELIJK DIGITAAL GEVEN?

**SCAN DEZE
QR CODE***



*LET OP! DEZE QR-CODE IS GELDIG T/M 01-04-2022
HET BEDRAG IS AANPASBAAR