

## BESTE SARFATH VRIENDEN,

Het is een roerige tijd. De oorlog in Oekraïne houdt ons al maanden bezig. Roemenië, buurland van Oekraïne, is het land waar, na Polen, de meeste vluchtelingen worden opgevangen of doorheen reizen op zoek naar een veiliger heenkomen.

De gemeentes die wij dankzij u kunnen helpen hebben vaak heel weinig. Weinig geld, weinig kleding en weinig voedsel. Zeker nu de winter er aan komt is er een grote behoefte aan extra voedsel en kleding. Het is dan ook mooi, maar tegelijk ook hartverscheurend om te zien dat deze groep allerarmsten doet wat ze kan om de Oekraïense vluchtelingen te helpen.

Juist in deze tijd willen we u wederom om hulp vragen. Alleen met uw hulp kunnen we de christelijke gemeentes in Roemenië en Moldavië blijven ondersteunen.

Namens het gehele bestuur van Stichting Sarfath,

Dank u wel.



## WAT KOST HET NOU EIGENLIJK?

Zoals u misschien al wel weet zijn wij sinds dit jaar gestopt met het verzamelen van voedselpakketten hier in Nederland. We kopen het voedsel nu rechtstreeks in Roemenië.

De redenen hiervoor kunt u teruglezen in de vorige nieuwsbrief (zie website). Als stichting zijn we daarom logischerwijs druk bezig om geld, kleding en andere spullen in te zamelen. Uiteraard is deze nieuwsbrief daar een voorbeeld van. Maar wat kost mensen in Roemenië en Moldavië helpen nou eigenlijk?

De voedselactie, wellicht bij u bekend, is onze belangrijkste en grootste kostenpost. Dit is de kern van ons werk. Een gevulde voedseldoos kost 25 Euro. Dit voedselpakket is genoeg om een gemiddeld gezin de winter door te helpen.

In het jaar 2022 hebben wij 572 voedseldozen kunnen uitdelen. Dat komt neer op een bedrag van €14.300.

Uiteraard zijn we erg blij dat we als kleine stichting, met uw hulp, zoveel voedseldozen hebben kunnen uitdelen. Dit willen we graag blijven doen en daarom rekenen wij op uw steun. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u zien hoe ons financieel te steunen.





### 1 STRUNGA

**Wanneer:** Maart en mei 2022

**Inhoud transport:** Groentezaden, schoenendoosactie, meubels, rollators en rolstoelen, matrassen, medische hulpmiddelen en gebruikte kleding, etc.

**Doel:** Kerken in Moldavië, Oekraïense vluchtelingen in Roemenië en Moldavië, Projecten Inge Jose Smelik

### 2 SFANTU GHEORGHE

**Wanneer:** Februari en april 2022

**Inhoud transport:** Meubels, nieuwe en gebruikte kleding, matrassen, etc.

**Doel:** Gehandicaptenwinkel, zigeunerproject, thuiszorg en dagverblijf

### 3 RUPEA

**Wanneer:** Juni en augustus 2022

**Inhoud transport:** Nieuwe en gebruikte kleding, meubels, matrassen, etc.

**Doel:** 4 kerkelijke gemeentes rondom Rupea, het internaat en de winkel van de kerk in Rupea.

### 4 MOCIU

**Wanneer:** November 2022

**Inhoud transport:** Gebruikte kleding, meubels, rolstoelen, matrassen, bedden, rolstoelen, etc.

**Doel:** 20 kerkelijke gemeentes in omgeving Cluj-Napoca

## WOORDEN VAN DANK

### Dominee Hideg István, Feketelak

Ik ben Hideg István, de dominee van de Gereformeerde Kerk in Feketelak. Uw hulp bracht zoveel geluk en vreugde in onze gemeenschap. Het was een ongelooflijke hulp voor hen, omdat iedereen de kleren kon kiezen die bij hen pasten, waarvan ik hoop dat ze ze met vreugde, gezondheid en dankbaarheid zouden dragen.

Jullie donaties waren een enorme hulp, omdat we verder konden met de werken die in de gemeente worden gedaan.

Alle soorten hulp zijn welkom.

Bedankt aan je familie, aan jou en aan het hele Sarfath-team. Moge God jou en je familie kracht, gezondheid, vrede, vreugde en hoop geven. Moge God het leven en werk van het hele Sarfath-team zegenen. We dragen je mee in onze gebeden.

Met vriendelijke groet,

Dominee Hideg István en zijn familie.

### Dominee Bárócz Szikszai Alexandra, Magyarkalyan Caianu

In naam van onze congregatie wil ik jullie steun bedanken. Het is een enorme hulp voor zo'n kleine gemeenschap als de onze. We zijn dankbaar dat jullie ons niet zijn vergeten en we zullen proberen de geschenken over te brengen aan mensen in nood, zodat iedereen ervan kan genieten. We vragen om Gods zegen op uw liefdadigheidsdienst!



### Dominee Kürti, Maroscsúcs en Maroskoppánd

Lieve Staf,

in naam van mijn kerkleden van Maroscsúcs-Koppánd wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw hulp en steun. Deze keer hebben we van u 20 kledingtassen en een vitrinekast gekregen die zeer nuttig zullen zijn in de parochie.

Van de kledingtassen hebben we bazaars gehouden. Iedereen kon de kleren die ze leuk vonden komen uitkiezen en gratis meenemen. Zoals Jezus zei in Mattheüs 10,8: Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Ik ben er zeker van dat deze mogelijkheid voor hen een grote hulp was, die ze ook tot uitdrukking brachten door mij te vragen hun groeten en dank aan u over te brengen.

Ik wil u ook bedanken voor uw steun aan mijn loon. Het is echt een grote hulp voor onze kleine kerk. Ik voeg enkele foto's van de bazaar bij.

Moge onze God u allen en uw werk verder zegenen!

Met vriendelijke groet, namens Kerken Maroscsúcs en Maroskoppánd,

Dominee Kürti



## Steunt u ons?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer

**NL 57 INGB 000 631 8059**

t.n.v. 'Stichting Sarfath'  
o.v.v. 'Voedselactie'

**HARTELIJK DANK!**

Stichting Sarfath is een ANBI stichting waardoor alle giften binnen de daarvoor gestelde regels fiscaal aftrekbaar zijn.

**GEMAKKELIJK DIGITAAL GEVEN?**

**SCAN DEZE  
QR CODE\***



\*LET OP! DEZE QR-CODE IS GELDIG T/M 19-11-2022  
HET BEDRAG IS AANPASBAAR

## VERSLAG BEZOEK SPONSOR DOMINEES MOLDAVIË - STICHTING ANCORA

### Dorpgemeenschap Moldovanca

Ds. Ruslan was op zijn werk als ambulance-chauffeur maar zijn vrouw en zoon lieten de kerk zien en hebben ons bijgepraat. De nadruk van het werk ligt hier nog steeds op kinder- en jeugdwerk.

Ze zijn er actief in, hebben een goede samenwerking met de school en krijgen af en toe hulp van een groep jongeren. ▶



### Dorpgemeenschap Obreja nouă

Ds. Andrei ondersteunt steeds meer Ds. Sergei, ze kunnen het goed vinden samen en langzaam neemt Ds. Andrei het steeds meer over. Met name het kinderwerk omdat dat er niet was en wel zeer nodig is. Ze zouden hier graag een aparte kamer voor hebben zodat ze het speciaal kunnen inrichten.

### Dorpgemeenschap Drăgănești, Izvore și Sacarovca

We zijn bij Ds. Victor op bezoek geweest omdat zijn vrouw net 2 weken geleden overleden is en hebben een goed gesprek gehad. Uiteraard om hem en zijn familie te bemoedigen. Over het werk vertelde hij dat ze in Drăgănești (de grootste plaats) graag de kinderen een maaltijd aan zouden willen bieden na schooltijd. Het was niet de juiste gelegenheid om foto's te maken en we zijn ook alleen bij hem thuis geweest.

### Dorpgemeenschap Fundurii noi

În Grigorauca heeft een lokaal iemand het overgenomen. Ds. Petru is daar toen ingezet om een conflict situatie op te lossen maar kon daarna verder. In Fundurii noi neemt hij het over omdat de ds. die al enkele jaren overleden was. Er zijn zusters actief in kinderwerk waar ze een mooie aparte kamer voor hebben dus hij doet m.n. veel huisbezoeken, niet alleen bij leden, zodat de mensen uit het dorp hem leren kennen! En ondersteunt jonge families. Hij probeert zo goede relaties op te bouwen. ▼



### Gesprek met bisschop Petru (classishoofd)

De volgende dag hebben we een gesprek gehad met Bisschop Petru, zeg maar het 'classishoofd'. Hij is verantwoordelijk voor 73 kerken en zo'n 100 groepen (plaatsen waar mensen wel samenkomen maar nog niet voldoende leden hebben om ook kerk te worden.) Ook hij bedankte voor het mogelijk maken om het evangelie op verschillende plaatsen te kunnen brengen en onderhouden. Vertelde over zijn levensweg naar classishoofd zijn en wat tegenwoordig de uitdaging is namelijk dat veel (jonge) mannen gaan werken in buitenland en dat maakt overdracht moeilijk. Het was een mooi open gesprek waarin je de verbondenheid in onze Enige Heer Christus voelde.

### Dorpgemeenschap Sadovoe

De vorige dominee (Ds. Boris) is ergens anders gaan werken en een lokaal iemand heeft het overgenomen. Daarom hebben ze deze verandering ingevoerd.

Een aantal maanden geleden is de dominee uit Sadovoe overleden en heeft ds. Dima zijn plaats overgenomen. Het is niet makkelijk want de groep is verouderd en zijn gewend dingen op een bepaalde manier te doen. Hij wil zich vooral focussen op het jongerenwerk.

Er is geen goed geluidssysteem en is het moeilijk de kerk te verwarmen komende winter omdat ze geen steenkool hebben.

In de avond hebben we met elkaar gegeten en ervaringen uitgewisseld. Er waren namelijk met mij: ds. Romică uit Roemenië en ds. Drost met vrouw (mijn zwager en zus). Uiteraard ook Tima, onze moldavische medewerker die de sponsoring verzorgt. Er werd dank uitgesproken voor de ondersteuning. ▼



Fundatia  
**ANCORA SALVARII**

**2002 - 2022**



Together we grow up no matter the circumstances